

6. Torslunde Landsby

ligger langstrakt på ådalens nordskrænt med kirken på en høj mod vest. I middelalderen var den egnens hovedby. Forhistorien dukker da også fortsat op. I 2007 blev det hidtil mest sensationelle fund gjort i den østlige ende af Torslunde. Her fandt arkæologerne 31 grave fra yngre romersk jernalder, 150-375 e. Kr. De fleste lå placeret i en halvcirkel om den største grav, der viste sig at være en fyrstegrav. De mest spændende fund var to guldfingerringe samt resterne af et romersk drikkeglas.

7. Solhøj Fælled kaldes den nye statskov ved Solhøj Kildeplads. Området langs Lille Vejleådal rummer store vandforekomster, der skal beskyttes ved skovrejsning. Det er planen at området skal udvikle sig til et 300 hektar skov- og naturområde til sikring af rent drikkevand.

8. Reerslev ligger på frugtbar morænejord, der i årtusinder har været opdyrket. Hos Nationalmuseet er der registreret 18 oldtidslevn fra området. Landskabeligt bærer landsbyen præg af en såkaldt stjerneudskiftning. Ved landboreformerne i slutningen af 1700-tallet blev jorderne fordelt strålende som en stjerne ud fra bymidten. Naturstien følger ét at disse skel nordøst for landsbyen. Det gamle Byting – kaldet Bystævnet – findes stadig i landsbyen. Det består af i alt 10 sten, der har tilhørt landsbyens forskellige gårde.

9. Hedeland har igennem mere end 100 år været grusgrav – med udgravning af ler, kalk, sand og grus. Der graves stadig, men store dele af området er i dag omdannet til fritidslandskab. Mange sommerfugle har ideelle betingelser her, ligesom man kan møde musvåger og tårnfalke. I Fiskesø er det muligt at bade om sommeren og tage på fisketur – med gyldigt fiskekort. Man kan også få et tur med veteranbanen, der tidligere transporterede ler og grus. I sommerhalvåret er der opera og ballet på det unikke amfiteater.

En natursti bliver til

Idéen til en natursti blev født af Jette Møller fra Dansk Vandrelaug i 1998. Siden har Ishøj og Høje Taastrup kommuner i samarbejde med Københavns Amt etableret stien bid for bid. Stien indgår som en del af fjernvandresti E6, der snor sig gennem Europas bakker og sletter. På Vestegnen forbindes den blide Strandpark med det rå Hedeland. Det 20 km lange stiforløb er hele vejen markeret med små pæle.

Færdsel skal ske til fods, på Ishøjs del af stien er det dog også tilladt at køre på cykel. Ridning og knallertkørsel er ikke tilladt. Hunde skal alle steder føres i snor. På dyrkede marker er det ikke tilladt af færdes. Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte Park- og Vejcenter i Ishøj, ishoj.dk, eller Driftsbyen i Høje-Taastrup, htk.dk.

Denne pjece er udarbejdet af:

Ishøj Kommune, Park- og Vejcenter
Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup

Illustrationer: Eva Flinch Gjedde
01-030-08

Natursti fra Strandparken til Hedeland



**Høje-Taastrup
Kommune**



Ishøj Kommune

Naturstien fra Strandparken til Hedeland forbinder Vestegnens to største friluftsområder. Til fods eller på cykel kan man undervejs opleve storslåede landskaber og vild natur.

1. Strandparken blev indviet i 1980 som et kunstigt skabt natur- og friluftsområde, der samtidig fungerer som beskyttelse mod oversvømmelse. I søerne og på strandene lever sjældne dyr og planter. Det er bl.a. vadefuglen klyden, den grønbrogede tudse og maj-gøgeurt – en dansk orkidé. Den grønbrogede tudse er lysegrå til olivengrå og har store, grønne, bugtede pletter med sort kant. Det kan godt ligne camouflagetøj. Dens kvæken lyder nærmest som en fløjten – derfor kaldes grønbroget tudse også for fløjtetudse.



2. Ishøj Naturpark emmer af kulturhistorie helt tilbage fra jægerstenalderen, hvor Tranegilde Mose var en fjord. På 14 infotavler i området kan man få faktuelt information om kongejagt, krybskytter, padder og fugle. I Dyreparken kan man komme tæt på det imponerende højlandskvæg. Langs åen står fiskehejrer året rundt og fisker med sit spydformede næb. Åen danner for ål og havørred et livsnødvendigt bindeled mellem søerne og havet.

3. Agerlandets fugle trives mellem småskove og vandhuller. Mest kendt - og elsket - er nok sanglærken. Allerede i februar kan den høres højt oppe i luften, hvor det kan være svært at få øje på den. Så er det lettere at se kragefuglene allike, råge og gråkrage, der ofte ses i store flokke.



4. Lille Vejleå gav i middelalderen vand til flere vandmøller – bl.a. Pile Mølle. I dag er det primært dyr og planter, der har glæde af vandet. Langs åen vokser elletræer, der kan tåle ekstra meget vand. Om foråret ses de karakteristiske hanblomster, der sidder sammen i lange blomsterstande. Længere oppe af åen ses Thorsbro Vandværk. Den 100 år gamle bygning er et lille kunstværk, der i dag er indrettet som museum for vandforsyning.

5. Benzonsdal Gods troner i det åbne og fredede herregårdslandskab. Fra vandværket kommer man til godset ad den gamle lindeallé. Umiddelbart før den private indkørsel til Benzonsdal ligger mod højre en imponerende gravhøj fra bronzealderen. På sprøjtebakken mellem skoven og landsbyen er der mulighed for at nyde indholdet af en kaffe- eller frokostkurv. Herfra fortsætter naturstien langs åen med en storslået udsigt.

