

hvis inderside var sømbesat. Tønden skulle trækkes af to stude, hvis øjne var tilbundne. Hvor studene gik med tønden, skulle skellet være. Studene blev spændt for ved fjorden og gik ud og ind med mange bugtninger ned til Gåsemosen. Der, hvor de standsede, blev præsten begravet i en høj, som herefter kaldtes Præstehøj.

En mindesten og en lille mindehave for kirken blev afsløret i 1952, 400 år efter kirkens nedrivning. Mindehaven ligger, hvor kirkediget i sin tid strakte sig.

Kirken kan i dag anes på marken vest for mindepladsen, hvor man kan se kalk- og murstensrester, og en lille del af kirkediget kan endnu ses i mindehaven.



Foto: Stranden ved Grætrup

## 2 Stranden

Vandreruten forløber ad en gammel hulvej til stranden. På stranden er der en smuk udsigt over Limfjorden og over

til Vesthimmerland. Her er gode muligheder for at finde forsteninger og se mange forskellige fuglearter.

## 3 Primitiv overnatningsplads

Hos Solvejg Sieg Sørensen og Martin Mørch, Vejsmarksvej 16, Grætrup findes en primitiv overnatningsplads. Stedet er en lille skovhave med toilet og bålplads. Pladsen ligger ca. halvanden km fra stranden. Ring i forvejen på tlf.nr.: 9759 7160.

## 4 Landsbyen Skove

Den lille landsby Skove ligger i den sydlige del af Junget Sogn, og var tidligere en del af Grætrup Sogn.

Der var indtil omkring 1940 en Hollandsk vindmølle i byen. Desuden var Skove tidligere et aktivt fiskerleje, med livlig aktivitet på stranden neden for byen. Der er i dag ingen spor af hverken mølle eller fiskeriaktiviteter.

---

**Vandreturen er på 2,2 km.**

**Afmærkning:** Pæle med blå markering

**Handicapvenlig:** Nej

---

Yderligere oplysninger om vandreture og naturstier kan fås ved henvendelse til SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter, tlf. 9752 3266 eller til Skive Kommune på e-mail: [stier@skivekommune.dk](mailto:stier@skivekommune.dk).

Denne folder er udarbejdet af Skive Kommune med støtte fra EU og Friluftsrådet.



Vandrerute



Grætrup



## 1 Grætrup Kirke

Grætrup Kirke blev opført i 1200-tallet, og virkede, på grund af sin synlighed fra fjorden, som et pejlemærke for fiskere.

I 1552 blev kirken revet ned på befaling af kong Chr. III, da bønderne i området var så fattige, at de ikke kunne brødføde en præst. Stenene fra kirken blev anvendt af Junget Kirke, hvor folk fra Grætrup også måtte søge hen for kirkegang.

Både Grætrup og Junget Kirke hørte under herregården Jungetgård. Jungetgård er opført nogenlunde samtidig med, at Grætrup Kirke blev revet ned, og dele af herregården kan derfor være bygget af materialer fra kirken.

Kirkegården blev holdt ved lige i mange år efter kirkens nedrivning. Først omkring 1870 begyndte man at dyrke jorden, hvor kirkegården engang lå.



Foto: Mindesten for Grætrup Kirke

På et tidspunkt har der været gravet grus i området, men man stoppede udgravningen, da man fandt en mængde menneskeknogler.



Et gammelt sagn beretter, at der mellem de to sogne Grætrup og Thise, som indtil kirkenedlæggelsen udgjorde et pastorat, løb et skeldige, som ikke er synligt i dag.

Engang opstod der strid mellem bønderne fra Grætrup og Thise om, hvor sogneskallet var, så der blev indkaldt til et møde på åstedet. Præsten, som boede i Grætrup,

skulle afgøre tvisten, og vidnede under ed på, at "her gik skellet, så sandt, som han stod på Grætrup-jord og på egne ben". Senere fortalte en pige, der tjente hos præsten, at præsten havde muld og fugleben i støvlerne og vidnede falsk.

Præsten blev som straf lagt i en spigertønde - en tønde,