

Shelterpladsen Søbo Løkker

Med den skønneste udsigt på kanten af Jordløse Bakker finder du shelterpladsen i Søbo Løkker.

Pladsen er placeret ca. 100 m fra den stille Søbo Løkker vej. Der er P mulighed på græsarealet ved vejen.

På pladsen er der et 6 personers fuldtømmer shelter opført i 2020, bål-plads samt naturtoilet.

Ved shelterpladsen er der 3 hestefolde, så man kan overnatte med sin hest. Der er elhegn på foldene.

Der kan hentes vand ved den nærliggende ejendom, Søbo Løkker 8 (ca. 200 ned ad bakken).



Foto: Henriette Lesley

Shelterpladsen Nybavn Vinlund

Denne plads ligger med udsigt over Helnæsbugten.

Den er omkranset af syrener, og på pladsen er der en lille vinmark med ca. 100 vinstokke.

Syrenerne danner læ ved bålpladsen, men shelterne ligger højt og pladsen vender mod vest, så der er god mulighed for lidt luft i håret. Men udsigten er stadig flot! Pladsen ligger i gammelt landbrugsland med agerjord rundt om og lige ud til områdets ridesti.

På pladsen er der to 5 personers fuldtømmer shelters opført i 2020, bålplads samt naturtoilet. Ved shelterpladsen er der en hestefold med rafter, så man kan overnatte med sin hest.

På Nybavn stod fra 1989–2002 en vindmølle drevet af Skovmarken Vindmøllelaug. Den vindmølle, man kan se bag vinlunden, er en privat vindmølle, der tilhører Toftegården.

Shelterpladsen Jettes Plads ved Grave Banke

I det bakkede landbrugsland i en mindre skovbevoksning nær Helnæsbugten ligger shelterpladsen Grave Banke. Shelterpladsen er etableret i en tidligere grusgrav, der er gravet ind i bakken i skoven. Pladsen ligger således i en lysning omgivet af høje skrænter. Der er køligt og meget hestevenligt. Der er formiddags- og eftermiddagssol på pladsen, ofte vindstille og med god skygge midt på dagen. Ønsker man fred i skovens dybe stille ro, er denne plads det rigtige valg.

Shelterpladsen ligger væk fra offentlig vej og adgang til shelterpladsen sker fra Grave Banke eller Bækvej via cykelstien fra Jordløse til Haarby. Der er ikke adgang for biler til pladsen. Man kan parkere ved Grave Banke 11.

På pladsen er der et 6 personers fuldtømmer shelter opført i 2020, bålplads og naturtoilet.

Shelterpladserne er en del af stisystemet: "Fortællinger og forbindelser i byens Landskab", etableret i et samarbejde mellem Lokalrådet i Jordløse Lokalråd og Assens Kommune. Stisystemet er for gående og for ryttere. Du kan læse mere om projektet og se stisystemet på hjemmesiden <http://www.jordlosetrunderuparkiv.dk/stier/>.

Ud over de tre shelterpladser, der er beskrevet i denne folder, ligger der en shelterplads i Jordløse by. Den ligger i Byparken bag kirken og hedder "Holgers Lege-være-sted". Her er toiletter, bålplads, el, petanque-bane, motions- og legefaciliteter. I Jordløse er et pizzeria, åbent alle dage kl. 16.00–20.30, og en gårdbutik Landevejen 71, hvor man kan købe årstidens grøntsager og brænde.

Du kan booke et shelter i Jordløse på www.bookenshelter.dk

Her kan du læse mere om Danmarks Naturfonds arealer i Jordløse Bakker: <https://www.dknf.dk/oplevel-fondens-naturom-rader/jordlose-bakker>

Tekst: Rikke Schultz

Layout: Ulla Nyborg

Forsidefoto: Henriette Lesley

Tryk: Lasertryk.dk, juni 2020

Udgivet af Lokalrådet for Jordløse Sogn og Jordløse og Omegns Beboerforening med støtte fra



Jordløse



Sheltere Vandre- og ridestier

Juni 2020



Jettes Plads
Grave Banke

Søbo Løkker 8

Byparken

Jordløse

Jordløse Møllevej

Søbo Løkker

Sandbjerg

Hjortebjerg

Tidl. campingplads

Hastrupvej

Brenerholmsgrøden

Gisselhøj

Bramskløve Hul

Bækvej

Nybavn
Vinlund

Vængelund

Strandbyvej

Landevejen

- Vandreruten
- Alternativ rute
- Rideruten
- Alternativ rute
- Cykelruten

200 m

Rute fra Søbo Løkker til Nybavn Vinlund

Til fods

Som gående kan du følge stien fra shelterpladsen mod sydvest. Vist som rød rute på kortet. Her kommer du først igennem et stykke privatejet overdrev og derefter en lille privat skov. For enden af skoven er en låge ind til Danmarks Naturfonds areal. Arealet henligger som overdrev og afgræsses af kvæg. Her har du Sandbjerg på din højre hånd og Hjortebjerg til venstre.

Længere fremme kommer du til Jordløse Møllevej. Her skal du en lille smule til venstre, så kommer du til Naturfondens P-plads. Her går du ind gennem lågen ved parkeringspladsen. Også dette område henligger som overdrev og afgræsses af kvæg. Det skaber en stor blomsterrigdom i bakkerne, der også tiltrækker sjældne insekter og en stor artsrigdom af fugle.

Når du følger stien gennem bakkerne kommer du ud gennem en låge. Så er du på det stiforløb, der er fælles for gående og ryttere.

Til hest

Som rytter må du ikke ride gennem de af Danmarks Naturfonds områder, der afgræsses af kreaturer. Derfor går ride-ruten ad småvejene uden om Naturfondens arealer, som vist med blå på kortet.

Dvs. du rider først mod sydvest ad Søbo Løkker og derefter mod sydøst ad Jordløse Møllevej. Du rider forbi Naturfondens P-plads på Jordløse Møllevej.

Når du kommer til en grusvej lige før den tidligere FDM-



Foto: Johnny Gall © Gall Photo Art Dk

campingplads drejer du til højre, og efter et par hundrede meter løber stien sammen med vandrestien fra bakkerne.

Gennem Jordløse skov til Bremerholmsgyden

Til fods og hest

Både gående og ridende følger nu en kort passage gennem en privat skov, og så kommer man til Jordløse Skov, der også ejes af Danmarks Naturfond.

Turen går videre forbi Bramskløve Hul, der er omtalt andet steds i denne folder. Inden længe er man ved Naturfondens parkeringsplads til Jordløse Skov.

Herfra følger man grusvejen ned til Haastrupvej, hvor man drejer til højre.

Nu bliver det svært, for nu har man 2 valgmuligheder - både til fods og til hest.

1. Over Vængelund

Når man er kommet ca. 100 m hen ad Haastrupvej står en pæl. Her drejer man ind til venstre, og holder til venstre i kanten af kornmarken og følger marken rundt om et lille krat. Her kan man se Sylvests skulptur, der er rejst, hvor der tidligere stod en højspændingsmast. Derfra fortsætter man videre langs markskellet til Bremerholmsgyden. Sylvests skulptur er et ben fra en borerig, der blev kasseret, da den ikke overholdt tolerancerne. Højspændingsledningerne, der tidligere krydsede landskabet, blev gravet ned i 2017.

2. Over Gisselhøj

Hvis man fortsætter ca. 500 m længere hen ad Haastrupvej, kommer man til Gisselhøj. Det er en gammel bronzealderhøj med infotavle.

Her kan man følge en sti, der er slået ind gennem skoven, lige før man når til højen. Kort efter kommer man til en kornmark. Her skal man gå/ride langs skellet, til man kommer til Bremerholmsgyden. Herfra fortsætter man i marken til der kommer en nedgang.

Fra Bremerholmsgyden til Nybavn Vinlund.

Uanset om du er til fods eller til hest eller hvilken vej, du har valgt fra Haastrupvej til Bremerholmsgyden, så har du to valgmuligheder for at komme til Nybavn Vinlund. Se kortet. Begge veje går gennem dyrket land og byder på gode muligheder for at se grise, græssende kreaturer og spændende naturoplevelser.

I området kan man støde på både rå- og dåvildt. Den forholdsvis store bestand af dåvildt stammer bl.a. fra dyr, der engang brød ud af en hjortefarm på Stensgaards Gods. Hare, fasan, agerhøne og andet småvildt findes i rigt mål. I luften over markerne er rød glente et hyppigt syn, men også havørnen er flittig gæst i området. På grisemarkerne ses lærker, svaler og andre småfugle, men også ravne.

På cykel

Er du på cykel, kan du vælge den gule rute. Her kan du cykle hele vejen. Hvis du vælger en af de andre ruter, så skal du regne med at stå af og trække cyklen på en del strækninger.

Rute fra Vinplantagen til Jettes Plads ved Grave Banke

Denne rute er fælles for gående, ridende og cyklende og følger en etableret markvej til Strandbyvej, der er en del af cykelrute 8. Fra Strandbyvej drejer man til højre af Bækvej indtil man når cykelstien mod Haarby. Shelterpladsen ligger ca. 300 m ned af cykelstien.



Foto: Henriette Lesley



Foto: Johnny Gall © Gall Photo Art Dk

Naturens kræfter

Jordløse Bakker er dannet sammen med Svanninge bakker i slutningen af den sidste istid – for omkring 11.500 år siden. For 20.000 år siden blev hele Fyn dækket af is. Isen kom fra Mellemsverige og nåede vestpå til den Midtjyske Højderyg. Under bortsmeltningen lå isranden på et tidspunkt langs området, der i dag udgør Jordløse og Svanninge Bakker. En kort klimaforværring fik bræen til at skubbe jorden op i en ryg, en såkaldt israndbakke. Jordløse Bakker er den nordligste udløber af Svanninge Bakker.

Israndbakkernes bueform viser, at de tungeformede isbræer må være kommet fra nordøst. Inden for buerne ligger Søbo Sø og Arreskov Sø. Det er inderlavninger, hvorfra isen tog materialet til bakkerne.

Bramskløve hul

Et særligt istidsfænomen er Bramskløve Hul. Det er et såkaldt dødishul. Dødishuller opstår, når isen efterlader en kæmpe isklump dækket af grus og sten. Derefter er der sket en langsom afsmeltning, måske over 500–1000 år. Bramskløve Hul har antagelig fået sit navn efter de gyvelbevoksede skrænter. Brams betyder enten brombær eller gyvel og kløve betyder kløft, stejl bakke eller skrænt.



Foto: Johnny Gall © Gall Photo Art Dk

Grusgravene

Gruset i Jordløse Bakker er aflejringer fra smeltevand. En del smeltevandssøer lå oven på ismasserne. Derfor ligger grusbunkerne ofte højt i bakkerne, mens de mere lerede jordlag ligger lavt.



Foto: Rikke Schultz

Landsbyen i naturen

Jordløse er en meget gammel by. Navnet betyder: Jord: Opdyrket land, Løse: Lysning. Navnet er fra før 500 e.K. I landskabet findes gravpladser og andre spor efter menneskelige aktiviteter fra både stenalderen, bronzealderen og jernalderen.

Til alle tider har der været et tæt samspil mellem mennesker og den omgivende natur. Ud over fiskevand, jagtmarker og landbrugsjord har naturen omkring Jordløse været rig på alle de råstoffer, mennesker har brug for til at opretholde livet:

Træ, grus, strå og ler til husbyggeri
Gærdsel og tørv til varme
Græsningsarealer til husdyr
Mergel til gødsning af jorden
Marksten til fundamenter og hegning.

Oprindeligt var disse råstoffer fælleseje. Men gradvist er flere og flere af disse ressourcer blevet udmatrikuleret. Ved den store udskiftning af jorden efter stavnsbåndets ophævelse i 1788 blev mange tidligere fællesparceller opdelt i små lodder, så alle gårde fik et stykke gærdselskov, et stykke tørvemose, et stykke overdrev o.s.v. Grus- og lergrave forblev fælleseje, lige som man deltes om strandret og i fællesskab vedligeholdt vejen til stranden.

Overdrevet

Jordløse overdrev – eller udmark – var de marker, der lå længst væk fra landsbyen og blev afgræsset af kreaturer. Det er det område, der hedder Jordløse Bakker.

Flora og Fauna

Danmarks Naturfond erhvervede i 1994 fire lodder overdrev i Jordløse bakker og købte samtidigt området omkring Hjortebjerg, så man i alt rådede over 20 ha. Siden købte Fyns Amt 6 ha, så Naturfonden i 1996 i alt plejede 26 ha land – det er det område, der i daglig tale kaldes Jordløse Bakker. Området blev i 2006 suppleret med 35 ha af Jordløse Skov, der ligger mod syd-øst. Målet for Naturfonden har været at rydde begge områder for skov og genskabe overdrevet. Resultatet er blevet et farverigt landskab, der er et eldorado for planter, der trives i næringsfattig jord, og som tiltrækker sjældne insekter, småfugle og mange sjældne sommerfugle.



På Naturfondens område kan man se:

Blomster: Nikkende Kobjælde, Tjærenillike og Hedelyng

Sommerfugle: Sortplettet Blåfugl, Lille Ildfugl, Guldhale, Spættet Bredpande og Okkergul Pletvinge

Fugle: Skovpippe, Gulspurv, Grønspætte, Lille Flagspætte, Rødrygget Tornskade og Tårnfalk

Svampe: Vokshat, Karl Johan, Stor Parasolhat og Rød Fluesvamp

Insekter: Mange arter af bier og brumbasser og kølle-sværmer, fx Grøn Køllesværmer i juni-juli

Hvepseedderkoppen, der ikke har været så længe i landet, er godt repræsenteret i Jordløse Bakker.